

TCW Nieuwsbrief 2025 -5



Aankondiging TCW clubrit

Hierbij nodigen wij u uit om op onderstaande datum de clubrit te komen rijden.

- **TCW Lentetocht : Zondag 16 Maart 2025**

We starten om **9:00** bij de kantine van Spartanen

De rit over **80 km** zal gaan via Heerhugowaard en Bergen naar Schoorl waar de koffiestop is. De terugtocht gaat via Warmenhuizen, het Waarland en Abbekerk waar terug naar Wognum. Deze rit wordt georganiseerd door Simon Kuin (en Kees Stam).

Er kan voor de koffie/thee met gebak met slagroom een afspraak gemaakt worden met restaurant 'T Trefpunt in het centrum van Schoorl. De kosten zijn voor 2 koffie met een punt appeltaart met slagroom € 10,25 Hierbij is de koffie per kop € 3,= en de appeltaart met slagroom € 4,25.

De rit over **50 km** zal gaan via Opmeer en het Verlaat naar Schagen. Terug zal via Winkel en Aartswoud weer naar Wognum worden gereden. Deze rit wordt georganiseerd door Simon Kuin.

De GPX routes zullen te vinden zijn in de CYQL app of [onze website](#).

Tot dan en veel fietsplezier !

Bestuur TCW

Verslag van de openingsrit (80 km)

Deze morgen was het wederom op sommige plaatsen een klein wereldje, maar volgens de berichten zou dat voor korte duur wezen.

In de kantine werden wij verwelkomd door Rob en er werd ook nog door Rob een kopje koffie aangeboden wat goed smaakte.

Door Hans Dekker werd er medegedeeld dat we met een snelle en een langzame groep rijden i.v.m. de **veiligheid** en de grote opkomst.

De snelle groep was vertrokken onder leiding van Rene Boots en het bleek toch dat we de langzame groep (?) in tweeën werd gesplitst. De tweede groep vanuit wognum werd begeleid door Kees Stam en Roel Spruit (11man) en vervolgens de derde groep geleid door Kees Roodt en Hans Dekker.

Het was bij de start nog een beetje miezerig , we waren net van start gegaan via Wadway en op dat moment ree ik in groep twee lag er bij huisnummer 28 een fiets dwars op de weg,(niet van t.c.w) achter mijn natte brilglazen zag ik nog wel even gouv dat er een fietser omhoog kroop. Dichter bij het slachtoffer zag ik een halve helm op zijn schedel. Helm door midden, en een bebloede hoofdwond – zijn oog was ook opgezwollen. Ondertussen zag ik wel dat er iemand uit de woning kwam om te informeren hoe en wat ? maar groep drie was ook inmiddels gearriveerd, en die vond het verstandig om door te rijden. Perfect dacht ik. Met zoveel fietsers op een plek merk je hoe snel de auto s op je af komen zo doende kwam ik terecht bij Kees en Hans. De jongens hadden goed de gang erin. **Goeie voorrijders.**

Onze koffiestop was in Julianadorp bij Effe. Daar wil ik nog wel even een paar regeltjes over kwijt. De snelle groep zat eerste klas buiten in het zonnetje op het terras aan de koffie met Aan ons werd gevraagd volgens mij de eigenaresse of we allemaal gebak wouden . er werd niet gevraagd naar koffie of thee. Naast mij zat Cees Swinkels en Cees zei **NO** wat ik eigenlijk ook had moeten doen. Waarom vragen jullie je af: Appelgebak of Appelgebak ik neem aan dat bij iedereen wel eens een cake of gebak gebakken is, en als het bindmiddel niet goed is zeg je er wat van ?. Nou ik deed mijn vork in de gebak en ja hoor het gebakje viel letterlijk uit elkaar. Cees zei dat bedoel ik nou. Wat een slecht gebak en daar betaal je ook nog een behoorlijk bedrag voor. Dat Effe doet zn naam eer aan maar ze krijgen van mij een laag cijfer..

Na de koffie richting langs het amstelmeer – Kolhorn – Aartswoud – Wognum. Simon kwamen we onderweg tegen die had de leiding over de vetranengroep van 40 km. Bij Aartswoud zei ik pas op, spaar je voor het laatste stuk dat is een smerig stukje richting Wognum. Hier bedoelde ik mee als je niet genoeg km in de benen heb, kun je het zwaar krijgen want vanaf de dijk gaat het lichtjes omhoog, en dat merkte wij in het peletonnetje ook want onze Kees en Hans werden tot de orde geroepen om een of twee tandjes terug te schakelen.

In Wognum zwaaiden we af, en ik fietste het laatste stuk op met Jan v E. Jan begeleide mij naar zijn nieuwe woning waar ik tekst en uitleg kreeg, daarna met veel informatie naar huisgereden en al die info van Jan opgezocht en die mooie belevenissen van de openingsrit.

De verslaggever.



SVZ : Van Straalen, De Vries, Zandbergen Transport

Brenge ondernemers in beweging

Verslag van de openingsrit (50 km)

In alle vroegte ben ik vertrokken op de fiets uit een mistig Obdam bij ruim -2 graden Celsius op de teller van de Garmin om op weg te gaan voor de Openingsrit van 50 km van de Toerclub Wognum. De ontvangst met reeds kant en klare koffie of thee in de kantine van de voetbalclub was voortreffelijk voor elkaar. Bedankt Rob voor je inzet hiervoor.

Om 09.00 uur zijn we met ons zessen gestart voor de rit van 50 km via Hoorn, Scharwoude , Oosthuizen naar Purmerend. Even na 10.00 uur pauzeerden wij bij restaurant Slijkerman. Hier kwamen we weer wat bij van het eerste gedeelte van de tocht met een lekkere bak koffie en indien gewenst appeltaart met slagroom. Wij reden in een strak tempo van 25 km per uur. Het was fris bij de start maar gaandeweg was de temperatuur opgelopen tot een aangename graad of zes in een strak zonnetje met vrijwel geen wind. Onderweg passeerden we meerdere andere fietsverenigingen.

Rond 10.45 uur vervolgden wij onze zonnige openingstocht via de Zuid-Oost Beemster, Beets, Oudendijk, Avenhorn, Berkhout en Bobeldijk. Wij kwamen ruim voor 12.00 uur weer bij ons startpunt terug aan de Sportlaan in Wognum.

We hebben lekker gefietst en bijgepraat en kijken terug op een mooie start van het fietsseizoen 2025.

Groeten namens de deelnemers aan de 50 km tocht, zijnde Gerrit Dijkstra, Koos Ligthart, Angelique Konijn, Bjorn Vergers, Wim Broekhuizen en Simon Kuin.



SVZ : Van Straalen, De Vries, Zandbergen Transport

Brenge ondernemers in beweging



5 maart

het was weer een dag om de benen es laten gaan.
Volgens mijn gevoel zou het wel eens een mooie fietsdag worden, en in Wognum aangekomen zag ik alleen maar tenue's van VSDV.

Er waren er meerdere die er zo over dachten 17 fietsers ongekend wordt er nou helemaal niet meer gewerkt of alleen maar over gepraat. Dit was een rustig tussenritje.
Er was wel een bijzondere vermelding, koffie werd er gedronken in Pontje Rovershol.

Buiten was het nog even wat te fris. We lieten eerst de grote en brede jongens naar binnen gaan, en ja hoor dat werkte er werd meteen plaats gemaakt voor 16 toerrijders en zoals het hoort werd er vriendelijk aan ons gevraagd wat koffie of thee.

En dit was echt een bak koffie zoals het hoort.

Eindconclusie: dikke voldoende

Ps: Piet Buis Piet ik heb je een paar keer gadeslagen maar je zit goed en je begint steeds beter te fietsen, komt dat door de nieuwe aanwinst. Ga zo door Piet.

De Verslaggever.



Nootstop
Paul Koelemeijer

*Voor al uw noten en
zuidvruchten*

Woensdag: Anna-Paulowna
Vrijdag: Wognum
Zaterdag: Bergen



Website

